

Verksamhetsberättelse för Svenskföreningen i Hua Hin verksamhetsåret 2018

Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. Styrelsen har under året bestått av Lars-Olof Fagerström, webmaster, Anci Länta, kassör, Lotta Robertsson koordinator, Bengt Mellberg, Sune Westhed samt Lars Håkansson, ordförande.

Föreningen införde medlemsavgift 2016, som gällde för året 2017 för första gången och föreningen fann att avgiften kunde sänkas till 500 baht för detta verksamhetsår. Föreningen hade under 2018 ca 150 betalande medlemmar, inklusive de fyra hedersmedlemmarna (Gert Andersson, Lars Olof Fagerström, Margareta Olsson och C-G Ericsson). För besökare vid möten och andra arrangemang fortsatte föreningen med mötesavgift för icke medlemmar.

Föreningen har inga arvoden och lever ”snålt”. Föreningens ekonomi är i god balans och det finns en mindre buffert.

Den stora tilldragelsen var föreningens 10-årsjubileum, som avhölls på dagen tio år efter bildandet, alltså 27 november, på hotell Dusit Thani i Hua Hin. Sveriges ambassadör Staffan Herrström med hustru Karin samt vice konsul Pär Kågeby representerade vid jubiléet. Från Svenska kyrkan i Bangkok, kom kyrkoherde Erik Stenberg-Roos, som är ny på sin post. Redan i mitten av december arrangerades en julsångs-eftermiddag i Hua Hin med Erik. Khun Victor, Sveriges konsul i Hua Hin var också inbjuden till festen och han höll, liksom övriga talare ett fint tal vid festligheterna på Dusit Thani. Från föreningens sida berättade Lars-Olof om de tio åren som gått sedan föreningen bildades. Efter den fina och mycket goda buffén som serverades på Dusit Thani så blev det underhållning för hela slanten. Till kaffet spelade Stefan J:son och Janne Edwall och som dansband spelade de mycket duktiga och omtyckta filippinska bandet Jenny & Jesper.

På de övriga medlemsmötena har föreningen försökt hitta lämpliga föredragshållare, t ex Securitas Thailandschef Daniel Holtsjo, som berättade om säkerhetsfrågor. Fastighetsmäklare Robin Coster, höll ett litet kåseri om hur fastighetsmarknaden ser ut i Hua Hin. Pär Kågeby, från ambassaden samt Sveriges kulturattaché berättade om sin verksamhet vid ambassaden i Bangkok. Hang on Hangers berättade om hur vi kan hjälpa utsatta grupper i det thailändska samhället. Lasse Håkansson höll sin vana trogen en uppdatering om hur infrastrukturen i Hua Hin med omnejd ser ut och kommer att utvecklas. Bangkok Hospital testade blodtrycket på medlemmarna vid ett medlemsmöte. Vi har haft fem medlemsmöten under året.

Nyvalda i styrelsen blev Lotta Robertsson, Bengt Mellberg samt Sune Westhed. C-G Ericsson, Raket Fagerström samt Lars Gullstrand lämnade styrelsen vid årsmötet och samtliga avtackades för mycket goda insatser under den tid de medverkat.

Föreningen har med emfas drivit och engagerat sig i sjukvårdsfrågan, alltså huruvida svenskar boende i Thailand skall ha en bättre sjukvårdsförsäkring, likt svenskar som bor i EU har.

På våra herr- och damluncher kommer mellan 15 – 30 personer, förutom julbordet, där vi i år blev 67 stycken som fick smaka av Primes fantastiska ”svenska” julbord. Vi försöker prova lite nya restauranger vid våra lunchträffar, men håller även fast vid gamla klassiker, som synes vara populära. Vid damluncherna finns det ofta ett inslag av något litet inlägg eller förevisning av något. Även vid herrluncherna finns det nu ofta ett litet inslag.

IKEA-resan samlade ca 30 deltagare. Matlagningskurserna var populära och två utbildningstillfällen genomfördes. Vi genomförde en datautbildning för våra medlemmar. En mycket uppskattad utflykt, med en övernattnings, till River Kwai genomfördes under vintern.

Styrelsen ser framtiden an med tillförsikt. Vi noterar att föreningens medlemmar har lite annorlunda kravbild på vad föreningen skall syssla med jämfört med tidigare. För tio år sedan var kunskapen och kompetensen om Hua Hin och Thailand begränsad och den "nybygggaranda" som fanns för då finns inte på samma sätt längre. Däremot ser vi nu andra behov från våra medlemmar. Vi noterar också att de nätverk som uppstått eller bildats under åren nu blir allt mer självsvängande. Idag finns det förutom vår bokklubb och golfsektion en hel del andra nätverk där föreningens medlemmar finner nöje av att medverka i. Det finns ett antal bridgeklubbar, det finns olika MC-gäng – och då menar vi inte Bandidos eller Hells Angels – utan mer moppeklubbar som träffas och gör lite utflykter under sin vistelse i Hua Hin med omnejd. Det finns gym, som samlar de lite yngre och föreningslivet i de egna områdena har även börjat verka i egen regi.

Styrelsen bedömer att det finns ett annat behov från de svenskar som finns i Hua Hin med omnejd, jämfört med för tio år sedan. De som var medlemmar i föreningen för då har – hör och häpna – dessutom blivit tio år äldre, vilket inte minst märktes på jubileumsfesten, där en hel del lämnade, när dansen startade. Vad som kan oroa är att medlemskåren blir äldre och att vi ser ett annorlunda resemönster till Thailand. En förskjutning mot lite senare ankomst till Thailand på hösten och att man dessutom inte stannar lika länge i landet. En del som varit här ett antal år, väljer också att avyttra sina hus och kanske hyr istället, då det finns ett överflöd av lediga hus eller lägenheter för närvarande. Så behoven ser helt annorlunda ut än för tio år sedan, men vi ser som sagt fortfarande ett behov av en svenskförening i Hua Hin.

Lasse Håkansson, Ordförande Svenskföreningen i Hua Hin