

Referat från Bokcirkeln den 7 januari 2019

Vi som träffades på Hyatt för afternoon tea och trevligt samtal om böcker och massor av annat var:

Monica Bengtsson
Elisabet Gotte
Margareta Olsson
Ami Sävström
samt undertecknad Anci Länta

Det var lite molnigt och lagom vind gjorde att vi inte behövde sitta under ett parasoll. Tyvärr såg vi inte någon rosa delfin denna gång heller. Jag får speciellt hälsa Elisabet välkommen till bokcirkeln i Svenskförningens regi. Och Margareta var med på mötet, vilket var kul.

Vi hade två böcker vi skulle läsa under sommaren. Vi hade gjort olika val, det var nog bara jag som läst båda böckerna.

Små stora saker av Jodi Picout.

Bestseller av en amerikansk författare. Hon tar upp den rasism som finns i USA utan att man pratar om det. Speciellt inte i en rättsal, men ändå finns det där som elefanten i rummet. Men när man gör det påverkar det många. Vi tyckte den var läsvärd och stark berättelse.

Ett litet liv av Hanya Yanagiharas.

Också en amerikansk författare. Boken är på 700 sidor, och många av oss upplevde att det tog 200 sidor av boken att "ta sig in i boken". Den handlar vänskap, som är just bara vänskap utan kanske så många gemensamma nämnare. Och vänskapen består genom livet. Men framförallt handlar det om ett livsöde. Om en man med en svår barndom, som medför att han har mycket svårt att ta emot kärlek och lita på någon.

Ett aktuellt ämne som under sommaren har verkat högaktuellt och kommer att vara det under lång tid framöver är klimatfrågan. Självklart ges det då ut flera böcker om ett framtida samhälle där klimatet har påverkat mänskligheten och ekosystemet enormt mycket. Författarna berättar om olika scenarior, där livet är klart annorlunda än idag. Vi fastnade för två böcker som vi tror kan vara tankeväckande.

Minnet av vatten av Emmi Itäranta.

Boken har fått många utmärkelser, översatts till mer än 20 språk och filmrättigheterna är sålda. Den globala uppvärmningen har förändrat världen geografiskt och politiskt. Krig utkämpas om vatten, och Kina har tagit makten över Europa. Också över Skandinaviska Unionen, som ockuperats av den mäktiga staten Nya Qian.

Binas historia av Maja Lunde

När bina dör ut förändras samhället. Boken består av tre olika berättelser, vid tre olika tidsperioder. Detta är ett brännandehett ämne, då minskning av bin är ett påtagligt problem bl a i USA. Vad händer om inte bin pollinerar växterna?

Med dessa två böcker om klimatet så hoppas jag inte att ni blir alltför deppade. Vårt nästa möte är preliminärt 20 februari kl 14.00 på Hyatt, McFarlands house. Jag sänder ut en påminnelse någon vecka innan.

Välkomna
Anci